



's-Hertogenbosch, Oktober 2018

Zoals u weet zet onze stichting **Tafadhali** zich al ruim 17 jaar met veel succes in voor de allerarmsten met Aids en hun naasten in de stad Mwanza, gelegen aan het Victoriameer in het Noorden van Tanzania.

Dat kunnen we omdat u als donateur ons blijft steunen!

Daar zijn wij ontzettend blij mee, temeer omdat we in deze periode van 17 jaar hebben kunnen zien dat er veel goeds gebeurd is en dat uw hulp zin heeft!. Kinderen van zieke moeders of zelf geïnfecteerd, krijgen nu onderwijs wat anders onmogelijk zou zijn. We schreven u al eerder dat een weeskind uiteindelijk geneeskunde is gaan studeren en later, toen hij was afgestudeerd, zijn hulp voor enige tijd bood aan het Shaloom Carehouse. Ook in bijgaande brief is daar weer een voorbeeld van.

Afgelopen Juli bezocht ik het Wereld Aidscongres in Amsterdam een ook daar blijkt dat HIV mondiaal nog steeds een groot probleem is. De helft van de mensen, waaronder relatief veel vrouwen in Afrika worden helaas niet behandeld o.a. omdat ze te ver van de steden wonen en geen geld hebben om te reizen.

Alweer ruim **twee jaar geleden** vroegen wij u ons financieel te steunen.

Gelukkig waren velen van u zo sympathiek om aan ons ook tussendoor een gift over te maken.

Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen is er regelmatig contact met de coördinator van het Shaloom Carehouse. Tegenwoordig gaat dat makkelijk via mail of app.

In Juli 2017 was ik weer in Mwanza en zag dat de organisatie goed en eerlijk verloopt. Door mensen ook thuis te bezoeken zag ik weer onder welke omstandigheden mensen moeten (over)leven.

Goed om te weten dat de doelstellingen van onze stichting nog steeds gerealiseerd worden.

Sinds vorig jaar maken wij zelfs per 3 maanden € 13000 over voor de kosten die gemaakt worden.

Dat is een bedrag wat zeker nodig is om het Shaloom Carehouse draaiende te houden. Er staan immers ruim **1200** geïnfecteerde patiënten ingeschreven bij het Shaloom Carehouse, die o.a. kunnen rekenen op behandeling met medicatie, voedsel, schoolgeld voor hun kinderen, psychosociale hulp etc.

Zo zijn er natuurlijk ook de vaste kosten van salarissen, medicijnen, onderhoud van huis en Jeep, etc.

Dankzij u is dit allemaal mogelijk!!

U vindt bij deze brief de **nieuwsbrief 2018** waarin enkele positieve maar ook minder vrolijke verhalen worden beschreven door Msafiri Wanna, de coördinator van het Shaloom Carehouse.

We hopen dat u ziet dat het Shaloom Carehouse zich bezig houdt met de zorg in de meest brede zin.

Ruim twee jaar lang hebben we geen beroep op u hoeven doen, maar nu vragen wij u ons weer te steunen met een mooie gift!

U kunt de gift overmaken op NL 46 RABO 015.20.41.974

Bij voorbaat onze dank mede namens de mensen uit Mwanza!

Met vriendelijke groet,

Bernadette van de Ven
Voorzitter

Willem Melissen
Secretaris

*Stichting Tafadhali, Vugtherweg 20, 5211 CL 's-Hertogenbosch
Tel +31 (0)73-61 00 69, KvK]\s-Hertogenbosch 18060921
Rabobank Udenhout NL 46 RABO 015.20.41.974.
E-mail:bjmven@planet.nl*