

Verslag bezoek Shaloom Carehouse in Mwanza Maart 2012

Via Nairobi vliegen we zoals altijd naar Mwanza. We hebben weer een perfecte aansluiting en zijn daarom al op 23 Maart om 10.00 uur op het vliegveldje van Mwanza. We worden opgehaald door Msafiri de coördinator van het Shaloom Carehouse. We drinken koffie met hem en praten wat bij. Vanwege de nachtvlucht gaan we in de middag wat rusten. Op het eind van de middag gaan we naar Zuster Anna-Brigitta om onze Nederlandse boodschappen af te leveren en worden we weer verwelkomd met een heerlijke maaltijd. We zullen ook deze keer weer bijna dagelijks bij haar eten. Zr Anna Brigitta is de nog enige Witte zuster uit Nederland die nog in Afrika woont. Zij is nu 77 jaar, maar moet er nog niet aan denken om terug te keren naar Nederland. Zij doet enorm veel werk waaronder ook een wekelijks bezoek aan het leprakamp in Bukumbi waar ze de mensen iedere keer weer voorziet van wat voedsel en zeep.



Anna Brigitta in de keuken

De volgende dagen zijn gevuld met allerlei activiteiten.

Zo zijn we enkele dagen bezig met het budget van het Shaloom Care en Youthhouse. Onze stichting Tafadhali is de grootste sponsor en daarmee hebben we dus een grote verantwoordelijkheid naar zowel de mensen in Tanzania alsook naar onze donateurs. Hier komt ook de basismissie van het Shaloom Care House ter sprake. Dat blijft de zorg voor de allerarmsten die geïnfecteerd zijn en hun gezin. Het systeem met de Home Bases Volunteers werkt prima. Vrijwilligers die tegen een kleine onkostenvergoeding de patiënten thuis bezoeken en hun bevindingen rapporteren aan de verpleegkundigen.

Het Shaloom Carehouse en het Shaloom-Youthhouse “draait” goed. Het team wat er werkt gaat goed met elkaar om en er hangt dus een goede sfeer. Sinds enkele maanden is er een Italiaanse vrouwelijke arts van een Christelijke organisatie die voor 5 jaar hier zal werken. Ze heeft jarenlange ervaring in Eritrea. Ze spreekt geen Engels maar heeft zich het Swahili al eigen gemaakt. Dat is ook wel nodig anders kom je hier niet ver!!

Gelukkig kan Bernadette samen met Edina de verpleegkundige en de arts het budget voor de medicatie wat verminderen. Het blijkt dat er soms verschillende middelen met dezelfde werking worden gebruikt tegen bijvoorbeeld pijn of infecties. Daar kan dus in geschrapt worden.



Bernadette met Edina bij de medicijnkast

Dat levert dan weer geld op dat we heel goed kunnen gebruiken voor voedsel voor de meest arme zieken. De voedselprijzen zijn namelijk enorm gestegen. De zieken hebben vaak geen geld voor zichzelf maar ook niet voor hun kinderen. In bijna alle gevallen gaat dit om vrouwen die er alleen voor staan. We vinden het een van onze primaire taken om juist deze mensen te helpen. **Voedsel voor de zieken en het gezin, maar ook schoolgeld en uniformen etc. voor de kwetsbare kinderen hebben onze absolute eerste aandacht!!**

HUISBEZOEKEN

Bernadette gaat samen met Edina de verpleegkundige op huisbezoek bij enkele zieken die niet in staat zijn om het Shaloom Carehouse zelf te bezoeken. .

Elke keer weer een bijzondere ervaring om de mensen in hun eigen woonomgeving te bezoeken. Er worden twee vrouwen en een meisje van 8 bezocht. Een vrouw heeft HIV en baarmoederhalskanker en is terminaal.

Baarmoederhalskanker is iets wat bij HIV-geïnficeerde vrouwen vaker voorkomt en in Tanzania nog meer omdat men later start met de anti-HIV medicatie. De afweer is daardoor meer gedaald en infecties en bepaalde soorten van kanker krijgen zo een kans. Daarnaast hebben zij niet de jaarlijkse controles bij de gynaecoloog, zoals dat in Nederland het geval is. Deze vrouw ligt op een bank, niet erg comfortabel. We besluiten voor haar een matras te kopen zodat ze wat beter kan liggen. Haar zoon zorgt voor haar. Ze zal waarschijnlijk niet meer lang leven.



Patient op de bank/bed

De ander patiënte die we bezoeken wordt nu behandeld tegen TBC en zal het hopelijk wel gaan redden. We hebben meel en bonen voor haar meegebracht.

De derde patiënt is een meisje van 8 jaar. Ze ziet er bleek uit en heeft een dik buikje. Haar moeder is overleden en haar tante zorgt voor haar. Ze heeft wel medicatie en gelukkig gaat het volgens Edina de laatste maanden beter met haar. Het kindje komt bijna elke ochtend naar het kleuterklasje in het Shaloom Youth House. Ze komt alleen lopend zoals de meeste anderen dat doen.

HET KLEUTERKLASJE

In het Shaloom-Youth House wordt veel voor de jongeren gedaan. Zo is er een bibliotheek, een computerklas en worden er bijeenkomsten georganiseerd voor de kinderen van geïnfecteerde ouders of kinderen die zelf ook geïnfecteerd zijn. Er zijn dansochtenden voor de kleinsten vanaf 4 jaar waar ze thee en brood krijgen, maar er worden ook bijlessen gegeven aan de kinderen op de lagere school of middelbaar onderwijs.

Elke ochtend is er een kleuterklasje. Kinderen van zieke moeders of kinderen die ziek zijn komen hier graag naar toe. Een Amerikaanse vrijwilligster is er elke ochtend voor de kinderen en geeft ze les in taal, zingen etc. De kinderen komen vaak van ver en hebben thuis meestal nog niets gegeten. Om 10.00 uur krijgen ze daarom een beker voedzame pap. Het was erg leuk om te zien hoe Christine de kinderen bezig hield op een zeer liefdevolle manier.



Christina met de kindertjes in de klas

Ze blijft gelukkig nog tot Mei 2013!!

Al met al een week waarin we (Willem en Bernadette) veel indrukken hebben opgedaan en heel tevreden zijn over het werk wat hier wordt gedaan voor de allerarmsten die ziek zijn.

We zijn blij dat het Shaloom Care House kan blijven bestaan dankzij de goede mensen daar en onze fantastische donateurs hier!!